

Aflevering 61– Waterland onder water

Op de laatste ledenbijeenkomst heeft Jeffrey Groeneveld ons aan de hand van een aantal fraaie zegels en poststukken een verhaal verteld over de Watersnoodramp van 1953. Op de Postex en op de Dag van de Postzegel in Amsterdam was deze collectie ook te bewonderen.



Kaart van Eppo Doeve, t.g.v. Watersnoodramp 1953

Ook Waterland is in het verleden diverse malen zwaar getroffen door overstromingen en in een thematisch verhaal over dit gebied moeten die rampen een plaats krijgen. Postzegels met afbeeldingen van

overstromingen en reddingsacties zijn er natuurlijk wel, maar het is heel moeilijk om materiaal te vinden dat specifiek over Waterland gaat. Onderstaande kaart is een plaatje, maar mag volgens de thematische tentoonstellingsregels alleen in de 'Open klasse' getoond worden.



Het is een Ansichtkaart van de Purmerendse Herengracht, ondergelopen tijdens de ramp van 1916. De afzender, kennelijk een heer uit de betere kringen, beschrijft het leed dat hem is overkomen: "Daar zit ik nu in het met een x gemerkte huis rondom in het water triste et solitaire, want vrouw en kinderen zijn naar Arnhem gevlucht. In de kamer met erker boven heb ik mij verschanst en kookte daar de eerste week op een gastoestel zelf mijn potje. Thans is een der dienstmeisjes gelukkig weer teruggekeerd. Nettie, die toch al wat slap was, heeft de schrik: ze werd op een handwagen met de kinderen uit huis gereden."

De kaart werd verstuurd op 9 februari 1916 (tarief 5 cent) en was gericht aan de Nederlandse consul-generaal in Zuid-Afrika. Daar werd hij nog door de censuur gelezen (en van een stempel voorzien).

Een mooie kaart, een mooi verhaal, maar helaas 'slechts' geschikt voor de Open Klasse.

John Dehé